



UNIVERSITY OF AMSTERDAM

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Verwantschap in extremen : politieke theologie bij Walter Benjamin en Carl Schmitt

de Wilde, M.

[Link to publication](#)

Citation for published version (APA):
de Wilde, M. (2008). *Verwantschap in extremen : politieke theologie bij Walter Benjamin en Carl Schmitt*. Amsterdam: Vossiuspers - Amsterdam University Press.

General rights

It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations

If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: <https://uba.uva.nl/en/contact>, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (<http://dare.uva.nl>)

Download date: 25 Sep 2020

Dankwoord

Dit boek draagt het stempel van talloze gesprekken met collega's en vrienden. Zij hebben me door hun belangstelling aangemoedigd en met praktische en inhoudelijke suggesties ondersteund. Een woord van dank is dan ook op zijn plaats.

Dank gaat uit naar mijn voormalige collega's aan het Duitsland Instituut Amsterdam, die mijn onderzoek praktisch mogelijk en in sociaal opzicht uiterst plezierig hebben gemaakt. Daarbij wil ik in het bijzonder mijn medepromovendi bedanken, Marieke Borren, Ismee Tames en Hans Terlouw: zij hebben, door hun betrokkenheid en door de vele discussies die we voerden, het schrijven van dit boek tot een voorrecht gemaakt. Veel dank ben ik ook verschuldigd aan prof. Michael Fried en zijn staf aan het Humanities Center van Johns Hopkins University in Baltimore, die mij een semester lang gastvrij hebben ontvangen. Ik heb zelden een intellectuele omgeving meegemaakt waar de belangstelling zo breed, de inzet zo volledig en de 'mental outlook' zo onbevangen was.

Ook mijn huidige collega's van de Afdeling Algemene Rechtsleer wil ik bedanken. Zij hebben me alle ruimte gegeven om mijn boek af te schrijven, ook toen dit meer tijd bleek te kosten dan verwacht. Dank gaat vooral uit naar mijn directe collega's, Kees Cappon en Guus van Nifterik. Zo was Guus zelfs bereid om werkgroepen op zich te nemen die ik had moeten geven, enkel om mij in staat te stellen mijn boek te voltooien. Kees dank ik voor het vertrouwen dat hij in mij stelde op een moment dat ik nog niet had bewezen dit waard te zijn. Ik ervaar de samenwerking met hen als bijzonder prettig en vruchtbaar.

Uiteraard wil ik ook mijn beide promotores, prof. Ton Nijhuis en prof. Hent de Vries, bijzonder bedanken. Ik had me geen betere begeleiding kunnen wensen. Van ieder gesprek met Hent kwam ik terug met een waslijst aan literatuur, boeken die ik écht moest lezen en waarvan er inderdaad niet één minder relevant bleek te zijn. Ton confronteerde me met vragen over de problematische kanten van mijn onderwerp, over Schmitts nazistische en Benjamins communistische sympathieën bijvoorbeeld, en over hoe die te verklaren en te weerleggen waren. Niet al die

vragen zijn in dit boek terechtgekomen, maar ze zijn daarom niet minder bepalend geweest voor de richting die mijn argumentatie heeft genomen.

Ik wil ook een aantal vrienden en collega's bedanken die voor de totstandkoming van dit boek van belang zijn geweest (in alfabetische volgorde): Ward Berenschot, Gulru Cakmak (Baltimore), Jeroen Gerrits (Baltimore), Rolf Goebel (Huntsville), Yolande Jansen, Sidonie Kellerer (Parijs), Saskia Lourens, Irena Rosenthal, Lars Toender (Chicago), Marcus Twellmann (Bonn), Wouter Veraart, Joep van der Vliet en Cara Weber (Baltimore). Tot slot dank ik mijn ouders en schoonouders voor hun betrokkenheid en steun en bovenal mijn lieve Sarah en Dora.

Amsterdam, 17 april 2008