

[Home](#)
[Nieuws](#)
[Armada](#)
[Online verkoop](#)
[Catalogus](#)
[Contact](#)
[Links](#)
[Boeken](#)
[Auteurs](#)

Boek
Auteur



Klik op cover voor een leesfragment.
(N.B. Hiervoor heeft u **Adobe Reader** nodig.)

- *Elastisch Europa*

Nederlandse politici brengen de Europese Unie tegenwoordig vooral in verband met Brusselse bemoeizucht. Hoe anders was dit in de jaren vijftig en zestig, toen een groot deel van de Nederlandse politiek het Europese project hartstochtelijk toejuichte.

Die toenmalige propaganda voor de integratie van (West-)Europa wordt door veel historici tegenwoordig als misleidend beschouwd. Bovenationale idealen zouden niet de werkelijk drijvende kracht zijn geweest in het integratieproces. Dat proces zou voor de leidende nationale politieke elites juist een middel zijn geweest om de eigen nationale staat te versterken.

Robin de Bruin stelt deze analyse ter discussie. Hij laat zien dat er in de Nederlandse politiek van de jaren vijftig en zestig een bijna algemeen gedeelde overtuiging was dat bovenationale eenheid in West-Europa noodzakelijk en onvermijdelijk was. Achter het vaandel van die eenheid werden uiteenlopende dromen nagejaagd. Zoals de columnist Jérôme Heldring het eens treffend uitdrukte: 'Het Europese ideaal is elastisch. Het kost niet veel moeite er van alles in onder te brengen.' Tegelijkertijd versterkte de verwachting van een toekomstige politieke eenheid in Europa de ideologische gematigdheid in de nationale politiek.

Uit het vertaald door:
paperback met flappen
14x22 cm.
328 pagina's
ISBN 9789028423756
prijs € 29,95

Alle leverbare titels van deze auteur:

Elastisch Europa

Uitgeverij Wereldbibliotheek

LET OP, per 1 maart: Johannes Vermeerstraat 63, 1071 DN Amsterdam

Tel: 020 570 61 00 - Fax: 020 570 61 99 - E-mail: info@wereldbibliotheek.nl (boekhandelsbestellingen svp niet naar info maar naar verkoop@wereldbibliotheek.nl)